

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Neem een andere rol op die groter is

“Wanneer je in het toneel van je creativiteit afdaalt, zal je zien dat je daar alle rollen kan spelen en dat het om het even is welke rol je speelt; altijd kom je op hetzelfde uit: dat het een toneel is, en dat je aanvankelijk niet kan zien waar het op uitdraait.

Maar als je blijft spelen, dan kom je er nooit. Op een bepaald moment moet je een bepaalde rol afleggen en weten dat je een andere rol kan opnemen die groter is. En dit moet je leren in het leven zelf.

Je moet dus leren rollen te spelen in het leven. Je moet eens dit kunnen doen en dan eens dat kunnen doen, en toch moet je het echt doen vanuit je hart, vanuit je weten.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 7: ‘De stap zetten naar het pure leven’) © Mayil.com